



Bij de dokter



Ko moet een prik. Samen met papa zit hij in de wachtkamer. De dokter komt hem halen. 'Ko, ga je mee?' vraagt ze. Hup, daar gaat ie.



In de kamer van de dokter staat een bed. 'Ga daar maar op zitten', zegt ze. Het is even klimmen. Opstapje erbij en... hij zit!



De dokter luistert naar Ko's hart. Oei, dat is koud. Hij mag zelf ook even luisteren: 'Boem, boem, boem...'



'Nu de prik', zegt de dokter. Auw, dat doet best een beetje zeer. Ko bijt op zijn lip. Maar het is al voorbij.



Wat plakt de dokter op zijn arm? Een felgekleurde pleister. Ko springt van het bed. 'Mooi hè, pap?' Papa is heel trots op Ko.



Dan kunnen ze naar huis. 'Daa-ag!' roept Ko. 'Dag hoor', zegt de dokter en ze zwaait, 'tot de volgende keer!'



Zoek deze voorwerpen in de tekening hieronder

