



Avonturen van Ko

Bij de tandarts



Ko gaat op controle bij de tandarts. Samen met papa en mama. 'Wie wil er als eerste?' vraagt de tandarts vrolijk. 'Ik!' roept Ko.



'Huppakee', met een zwier zet de tandarts hem op de grote stoel. Ko krijgt een slabbetje om. Dan drukt de tandarts op een knop. De stoel zakt naar achteren. Het lijkt wel een ruimteschip!



'Zo, doe je mond maar open.' 'Aaaahhh...' zegt Ko en rekt zijn mond zo breed als hij maar kan. Met een stokje tikt de tandarts op zijn kiezen. 'Wat een mooi melkgebit!'



Ko krijgt een spiegel. Dan kan hij het zelf ook zien. 'Zo'n mooi gebit, dat moeten we zo houden', zegt de tandarts. 'Ik laat je zien hoe je moet tandenpoetsen. Mama, kijk je mee?'



'Poets twee keer per dag twee minuten.' De tandarts doet voor hoe: 'Eerst onder: buitenkant, binnenkant en daarna de bovenkant. Dan boven hetzelfde...' Makkie, denkt Ko.



Dan mag hij uit een grote bak een tandenborstel kiezen. Hij kiest een hele mooie: blauw met gele sterren. Daar gaat hij extra goed mee poetsen. 'Tot de volgende keer!'



Zoek deze voorwerpen in de tekening hieronder

