



Avonturen van Ko

Het ziekenhuis

Op bezoek bij opa



'Zjoef, zjoef' doen de elektrische deuren. Ko houdt de hand van mama goed vast. Hij draagt een grote zak tumtummetjes. Voor opa. Die is gevallen en heeft een gat in zijn hoofd en een gebroken been.



Opa ligt in een groot bed en ziet een beetje bleek. Zijn been zit in het gips en om zijn hoofd een dik verband. 'Ha, knull!' zegt opa blij. 'Wat denk je ervan? Ik lijk wel een piraat, vind je niet?'



De verpleegster kijkt hoe het met opa gaat. Voorzichtig haalt ze het verband van zijn hoofd. Ko ziet een flink litteken. 'Stoer hé,' zegt opa trots.



'Ik doe er een nieuw verband om, dan kunt u weer piraatje spelen', zegt de zuster. 'Met mijn kleinzoon?' vraagt opa. En voordat Ko het weet, zit zijn hoofd ook in het verband.



Mama tilt Ko op het bed: 'Voorzichtig hè, met opa.' 'Ahoy,' zegt opa, 'welkom op mijn schip. Kijk, dat is de mast. En de tv is ons kompas. Hou je vast, er is storm op komst...'



Het bezoekuur is voorbij. Opa moet gaan slapen. Ko geeft opa een zoen en de tumtummetjes. Als ze de kamer uit lopen, zwaait opa vanuit zijn bed: 'Tot gauw, kleine matroos!'



Zoek deze voorwerpen in de tekening hieronder

