

Kindcentrum Harga

19 februari t/m 23 februari



Hotel de botel

We zijn hotel de botel! In dit speciale liefdesprogramma staan een aantal van onze leukste liefdesactiviteiten voor je op een rij. Knutsel een liefdesraket, doe mee met de valentijnsyoga of maak fruitige hartjes! Wie is jouw Valentijn?

Maandag 19 februari

-  **Stippel stempel harten**
Klieder met verf een mooi schilderij in elkaar! Een simpel maar mooi cadeautje om te maken voor lieve moeders, oma's of andere lieve schatten.
-  **Red velvet pancakes**
Deze pannenkoeken zijn zo mooi dat het bijna zonde is om ze op te eten! Ze hebben een prachtige kleur... Help je mee om ze te maken?
-  **Hart voor de natuur**
We maken een hart met behulp van al het moois dat er te vinden is in de natuur. Love it!

Dinsdag 20 februari

-  **Hartenkrans**
Een prachtige krans van hartjes maken we van wc-rollen of keukenrollen. Neem jij er een paar mee van thuis? Wij gaan er creatief mee aan de slag!
-  **Boeket gezond**
Van normaal fruit een heel mooi eetbaar boeket maken? Dat gaan we vandaag doen. Erg leuk om te maken en bijna te mooi om op te eten.
-  **Valentijnsyoga**
Een liefdevolle yoga. Probeer deze verschillende valentijn yogahoudingen uit en ontspan!



koken



creatief



muziek



bewegen



expressie



natuur



techniek



uitstapje

Kindcentrum Harga

19 februari t/m 23 februari



Woensdag

21 februari



Liefdesraket

Ik hou van jou tot aan de maan! Maar hoe kun je naar de maan? We knutselen onze eigen raket met foto. Zo lijkt het net of je er zelf in zit.



Hap hartjes

Hmm we maken lekkere hartjes om op te eten. Dus koksmutsen op en bakken maar!

Donderdag

22 februari



Vloeiende hartjes

We plakken een heel hart vol met schitterende kleuren! En als we er zachtjes met onze handen overheen gaan dan voelt het nog zacht ook.



Vriendschapsoep

Welk bijzonder ingrediënt maakt jouw vriendschapsoep perfect? Probeer het uit en smullen maar!



Muziekhartenspel

We zetten de muziek aan en lopen over de harten kring. Als de muziek stopt pakken we het hart die het dichtst bij onze voeten ligt. Deze opdracht voeren we uit. Dat wordt enorm lachen!

Vrijdag

23 februari



Hart van papiermozaïek

Mozaïeken werden traditioneel gemaakt met stukjes tegel of glas, maar een papieren mozaïek is ook erg leuk om te maken. We maken er eentje in een lief ontwerp: een hart!



Bouwen met liefde

Vandaag bouwen we onze eigen ontworpen torens met behulp van satéprikkers en marshmallowhartjes. Een hele leuke (én lekkere) activiteit waarbij we onze bouwvaardigheden eens flink gaan trainen!



koken



creatief



muziek



bewegen



expressie



natuur



techniek



uitstapje