



Regenboog Rollercoaster en Halloween

Hallo allemaal,

We duiken met een looping in de wereld van de achtbanen en gaan op een fleurige reis van kleuren, geuren en smaken tijdens deze knalgekke kleurenparade!

Ontdek alle kleuren van de regenboog, eet gekleurde maaltijden en tussendoortjes en ga met de verschillende kleuren uit de natuur aan de slag! We verwennen onszelf daarbij met heerlijke Regenboogwraps en een gezonde Regenboogsalade!

Halloween staat ook weer bijna voor de deur. Op donderdag en vrijdag gaan we griezelen!

De locatie(s) waar het gaat plaatsvinden zijn: - Kindcentrum Blink (De Wildestraat 38/40, Schiedam) - Hoeksteenkids (Baarnhoeve 2, Vlaardingen) - De Volkstuin (Schiedamsedijk 9, Schiedam)

Kleurrijke groetjes de Kidslocaties

Maandag 18 oktober

Vandaag eten we gekleurde macaronie!

Klimmende kleuren

We gaan een experiment doen! Maak een regenboog op keukenpapier en hang deze aan een touwtje in het water. Wat zal er gebeuren?

Kleurenraam in de natuur

Lukt het jou om dezelfde kleuren te vinden als die op jouw regenbooglijst staan? We gaan de natuur in!

Kleuren stopdans

We schudden de heupen lekker los op de meest gezellige muziek. Maar let wel op.. Zodra de muziek stopt, begint het spel!

Kleurrijke kralenkettingtocht

We gaan eerst een kralenketting maken van penne, met de kleuren rood, groen en blauw. De kleuren van de kralenketting wijzen jullie de weg. Links, rechts of is het tijd voor een vraag? Puzzelen maar!

Dinsdag 19 oktober

Melkregenboog

Wow! Wat je al niet kan doen met een beetje melk, wat kleurstof en afwasmiddel! Het lijkt wel tovenarij! Spektakel verzekerd!



koken



creatief



muziek



bewegen



expressie



natuur



techniek



uitstapje

HoeksteenKids

18 oktober t/m 22 oktober



Regenboogsalade

Als je deze salade ziet kun je niet meer wachten met eten. Proef alle kleuren van de regenboog op 1 bord. Eet smakelijk!

Rainbow wraps

Heb jij wel eens wraps gegeten? Je hebt deze kleurrijke wraps vast nog nooit eerder gezien. Ook zo benieuwd hoe ze zullen smaken?

Colour run

Met (oud) stoepkrijt en een blender gaan we kleurenpoeder maken. Daarna is het tijd om naar buiten te gaan en het parcours rond te rennen! Dit gaan we doen bij de volkstuin!!

Woensdag 20 oktober

Vandaag zullen we gekleurde pannenkoeken gaan eten, hoe zullen die smaken?!

Gezonde slush puppies

Al eens ooit zelf slush puppies gemaakt? Het is echt super simpel en veel gezonder dan de variant van de ijssalon of de kermis. Maak de drankjes af met een kleurrijk rietje en je hebt een super vrolijk en lekker drankje.

Schilderspalet uit de natuur

Welke kleuren kun je allemaal buiten vinden? We gaan met ons schilderspalet de natuur in en verzamelen daar de mooiste kleuren!

Stippenkunst op keukenpapier

Kies je eigen kleurenpalet en maak een prachtig stippenpatroon op keukenpapier.

Gekleurde lijnenspel

Rennend en racend leren we kleuren en vormen kennen. Wie staat als eerste op de goede lijn?

Donderdag 21 oktober

Vandaag vieren wij alvast Halloween!!

Boooooonaan!

Boooooo! Spookjes gemaakt van bananen op een stokje. Lekker zijn ze! Help je mee om ze te maken? Je moet wel geduld hebben hoor: de spookjes moeten in de vriezer!

Halloween potten

Op glazen potten maken we met watervast stift, griezelige taferelen. Als je er een waxinelichtje in doet, heb je een halloween lantaarntje.

Mummie lichtjes

In een mum van tijd heb je een heel grappig lichtje gemaakt. Een mum? Ja een mummie! Wat we nodig hebben zijn kleine glazen potjes. Heb je die thuis? Neem ze mee!

Broodje afgehakte vinger

Eet smakelijk allemaal. Lekker klinkt het hè, een broodje afgehakte vinger? Best heel spooky maar natuurlijk eten we het niet echt. Het ziet er wel super echt uit dus leer hoe je het maakt en houd vervolgens thuis iemand voor de gek!

Gebroken vingers

Grrrrr.....Wij eten vingers! Afgehakte vingers wel te verstaan. Durf jij ze te maken en op te eten?

Spookjes werpen

We spelen een variant op het traditionele blikwerpen. Eerst veranderen we een normale toiletrol in een spook en dan: spelen maar!

Handige halloween punch

Super creepy drankje met een afgehakte hand...? Iiiieeksss! We maken het vandaag, durf jij een slokje te nemen?



koken



creatief



muziek



bewegen



expressie



natuur



techniek



uitstapje

HoeksteenKids

18 oktober t/m 22 oktober



Halloween Bingo

Wie heeft als eerste zijn griezelige bingokaart helemaal vol? Of de bovenste rij misschien? Altijd leuk om te spelen. Goed opletten en met een beetje geluk heb jij BINGO!

Vrijdag 22 oktober

Zorg deze dag voor een rugzak, met daarin reserve kleding.

Plaswijckpark

Vandaag gaan wij een dagje naar Plaswijckpark.



koken



creatief



muziek



bewegen



expressie



natuur



techniek



uitstapje