

amavi-al-koffee en jenny scholtes



De Koffee

Amani verveelt zich. Ze is al een week thuis en ze is het zat. Papa en mama geven ineens les, ze mag niet buitenspelen en alle films op Netflix zijn saai.

In de kamer ligt een koffer die Amani nog nooit heeft gezien. Wat zal erin zitten? Amani opent de koffer. In de koffer zit een schatkaart. Op de schatkaart staat de naam Ali. Dit is de naam van haar opa. Amani is heel nieuwsgierig. Ze wilt weten waar deze kaart naar toe leid. Onder de kaart vind ze een gouden ketting die haar geluk moet brengen. Ook zit er een kaartje van haar opa aan. Op het kaartje staat:

*“Amani, als je deze koffer hebt gevonden dan weet je dat je op missie moet gaan. De ketting heb ik voor je gekocht, zodat je geen ongelukken krijgt op je missie. De missie is gevaarlijk. Je kan getroffen worden door de bliksem, aangevallen worden door zombies. Je moet uitkijken bij de piraten, dit zijn namelijk valse leugenaars. Wat je krijgt aan het einde van je missie, zal het medicijn zijn voor je oma. Dit heb ik zelf geprobeerd maar het lukte mij niet. Alstublieft schiet op, anders houd je oma het niet meer vol. Je weet wat ik daarmee bedoel. Het is zeldzaam en iedereen wist het hebben. Je wordt er sterk van maar je oma heeft dit het meeste nodig. Groet Opa.”*

Amani bekijkt de kaart goed en gaat op reis. Als eerste moet ze naar de Himalaya berg, dan naar het griezel dorp, dan naar pirateneiland, dan verdriet eiland en als laatste naar slechtweer land. Daar zal ze het medicijn vinden.

Amani pakt haar tas met spullen, lunch en gaat daarna op pad. Niet veel later komt ze bij de Himalaya berg aan. Ze moet naar boven klimmen voor haar eerste aanwijzing. Tijdens het klimmen krijgt ze te maken met een sneeuwstorm. Amani is slim en sterk, ze heeft de juiste kleding aan en spullen bij zich waar door ze de sneeuwstorm te slim af is. Boven op de berg vind ze de volgende aanwijzing. Hier staat op dat ze naar het griezel dorp moet gaan. Ook ligt er een kristal die haar moet gaan helpen.

Onderweg naar het griezel dorp krijgt Amani honger. Ze pakt haar lunch en eet daarvan een beetje want ze moet nog genoeg overhouden voor de rest van de reis.

Dan komt ze bij griezel dorp aan. Ze komt daar zombies tegen. De zombies willen met haar vechten. Amani heeft een kristal. De zombies willen een deal maken. Wie het gevecht wint mag bepalen wat er gebeurd. Amani wint het gevecht tegen de zombies en zij wilt graag haar kristal ruilen met de schatkist van de zombies. Deze kist zit vol met gouden munten die nog van pas kunnen komen. De zombies vinden het goed en Amani is daar blij om. Ze zegt: “Het is tijd dat ik naar pirateneiland ga”. De zombies zeggen: “Wees op je hoede. Die piraten zijn niet te vertrouwen. Geloof me het zijn dikke liegebeesten.” Amani zegt “Oke, ik doe rustig aan en zal uitkijken voor de piraten.”

Nadat ze afscheid had genomen van de zombies, zei ze rustig in zichzelf “ Die zombies waren liever dan ik dacht en daar houd ik wel van.”

Dan gaat Amani op weg naar pirateneiland. Net zoals opa en de zombies zeiden is ze voorzichtig naar het eiland gegaan. Daar ziet ze het al hoor, de gemene piraten. En ja, ja ze pesten elkaar maar. "Nou zeg" zegt Amani. "Dat is ook niet lief. Hebben jullie niet geleerd dat je niet mag pesten?" Amani wist dat dit zou gaan gebeuren. Dus had ze een plannetje bedacht. Ze had nog zonder dat iemand het wist (ook jullie niet), een piraten vermomming meegenomen en een zwaard. Ze zei dat ze ook een piraat was. "Agrrrr, Agrrr. Wie durft er met mij te vechten op mijn schip." Zei Amani. De kapitein zei "Dit is niet jou schip, maar ons schip. Pruts piraat." "Hey jongens" zei Amani. De meisjes piraten kwamen in opstand, want ze zijn toch geen jongens. Vervolgens wilde ze gaan vechten maar Amani kwam met het idee om te ruilen. De piraten zouden de schat met gouden munten krijgen en Amani krijgt haar vrijheid. "Dat is goed" zei de kapitein en hij liet haar gaan.

Nu moet Amani naar verdriet eiland. Hier heeft ze geen zin in, maar het moet. Want iedereen is daar verdrietig. Ze mag de piratenboot lenen, om er naar toe te varen. Ze mag de boot zelfs houden omdat de piraten een nieuwe mooiere boot gaan kopen.

Op verdriet eiland moet ze opzoek naar het schild wat ze nodig heeft in slechtweer land. Dit kan ze vinden in de grot van de grote traan. Deze grot ligt in het midden van het eiland. De mensen die er wonen brengen Amani naar deze grot. Ze krijgt alleen het schild als ze zelf huilt. Ze vind het moeilijk om te huilen, maar als ze eraan denkt dat het niet goed gaat met haar oma dan moet ze heel hard huilen. Ze kreeg het schild mee en deelde het laatste van haar lunch met de mensen van verdriet eiland. Op dat moment stopte iedereen met huilen en werden ze blij. Amani vroeg zich af hoe dit kon gebeuren. Toen kwam er een meisje naar Amani. Ze vertelde "Wij zijn nu allemaal blij omdat jij iets deelt met ons en dat maakt ons blij."

Iedereen zwaait Amani uit en wensen haar veel geluk en succes in slechtweer land. Met de piratenboot gaat ze naar de gevaarlijkste plek van haar kaart. Iedereen doet in slechtweer land heel gewoon, maar het weer is niet gewoon. Dus Amani pakt haar schild en ketting van opa. Daar komt de bliksem. Ze wordt bang en valt. Haar knie doet pijn en ze laat haar schild vallen. Bijna raakt de bliksem haar. Een jongen roept "Kom snel hierheen." Roept hij. "Ik zal je knie verbinden." Amani gaat naar hem toe. Tijdens het verbinden van haar knie, verteld ze hem over haar missie. De jongen vind het heftig. Hij zegt dat hij haar wilt helpen en weet waar het medicijn is. Ze gaan samen op pad. Maar o jee, daar staat een monster zo groot als een flat. Hij bewaakt het medicijn. Hoe kunnen we het monster verjagen? Jack (zo heet de jongen) zegt "ik heb een plan" tegen Amani. "Ik ga hem afleiden en dan pak jij het medicijn. Dan maak jij een 3 dubbelen salto en schop hem op zijn wang. Dat zal hij nog wel even voelen en dan kunnen wij er vandoor." "O ja" zegt Jack "Wil je vrienden worden?" Dat wil Amani wel. Dan gaan ze naar het monster en voeren hun plan uit. Het lukt, ze heeft het medicijn en geeft het monster een schop op zijn wang. Dit doet ze natuurlijk met de 3 dubbele salto.

Jack en Amani delen hun telefoonnummers en dan zullen ze na dit avontuur nog bij elkaar kunnen spelen.

Snel gaat Amani naar het huis van haar oma. Ze komt langs blij eiland (wat iedereen is daar niet meer verdrietig). Dan komt ze langs pirateneiland waar de piraten van de

schat snoepen. Ja, je leest het goed, want het waren gouden chocolade munten. Daarna komt ze langs griezel dorp waar de zombies haar veel succes wenste op haar verder tocht. De Himalaya berg hoefde ze niet meer op te klimmen, maar ze moest er juist afglijden. Dit gaat ze natuurlijk ook met Jack doen, want hij is haar beste vriend nu.

Dan komt ze thuis aan bij haar oma. Ze geeft het medicijn aan oma. Oma voelt zich gelijk weer hip.

“Amani, wordt je wakker” zegt mama. Amani zegt “He, was het een droom?”. Dan ziet ze de koffer, de ketting en vieze handen. “het was dus toch geen droom”. Dan kijkt ze in haar telefoon en ziet het nummer van Jack. Ze weet het nu zeker, het was geen droom.

Einde!