

IKC 't Palet

29 april t/m 11 mei



Meivakantie 2024

Ciao ragazzi,

Benvenuto in Italia! Deze week vieren we een Italiaans feest op de BSO.

We maken een Toren van Pisa na, spelen met regenboogspaghetti en leren schilderen als Michelangelo. We smikkelen van pizza's, gaan met elkaar de gladiatorenstrijd aan en openen de jacht op de Mona Lisa.

Mamma mia, we vieren feest in Italië!

Groetjes van het BSO-team

Maandag 29 april



Plaswijkpark

Vandaag gaan we naar Plaswijkpark. Neem een rugtas mee met een fles voor water en een setje schone kleding.

Dinsdag 30 april



Ijsjes van wattenschijfjes

Mamma mia! Deze ijsjes zien er uit om te smullen. Proef ze toch maar niet.. Ze zijn namelijk niet eetbaar maar wel erg feestelijk!



Watermeloen pizza

Als basis voor je pizza geen bodem van deeg maar eentje van watermeloen. Lekker fris en heel gezond. Probeer maar eens. Buon appetito!



Escaperoom Pinokkio

Lukt het jou uit deze kamer vol leugens te ontsnappen? Maak een lange neus en stap in het avontuur van Pinokkio...



koken



creatief



muziek



bewegen



expressie



natuur



techniek



uitstapje

Woensdag 1 mei



Toren van Pisa

Ken jij die wereldberoemde toren uit de Italiaanse stad Pisa? Hij staat behoorlijk scheef. Wij maken hem na!



Colosseum van KAPLA

KAbouterPLAnkjes, we hebben onbeperkte bouw mogelijkheden met KAPLA. Wij gaan er mee aan de slag en bouwen het Colosseum na!



Pita Pizza

Lekker als maaltijd, snack of als hapje op een feestje. Niet ingewikkeld, maar super simpel. En super lekker. Kies je een simpele topping kip, salami, champignons en paprika? Of pas je het aan naar je eigen smaak? Je kunt er alle kanten mee op.

Donderdag 2 mei



Moddersalami

Salame di cioccolato is een Siciliaans gerecht en vind je door heel Italië in allerlei varianten. In Nederland noemen we het ook wel arretjescake en wordt deze koek meestal in een cakeblik gemaakt. Deze koek is snel gemaakt, maar vervolgens is er geduld nodig om deze tenminste enkele uren in de koelkast hard te laten worden.



Haastige koks in Italië

Verzamel snel de ingrediënten en doe ze samen in de pan. Welke haastige koks hebben als eerst het eten op tafel staan?



Pasta-sieraden

Pasta eet je normaal gesproken lekker op. Toch kun je het ook gebruiken om er mooie sieraden van te maken. Kleur de pasta en dan... rijgen maar! Bellissima!

Vrijdag 3 mei



Mamma Mia Modderijsjes

Houd jij ook zo van ijsjes? Deze kun je toch maar beter niet opeten, al zien ze er wel heerlijk uit... Ze zijn namelijk gemaakt van modder!



Regenboogspaghetti

Spaghetti is niet alleen lekker om op te eten, maar ook fantastisch om mee te spelen. Helemaal als de sliertjes alle kleuren van de regenboog hebben.



Levend Mariokart

3,2,1 GO!! Pak jij onderweg een banaan of een schild? Wie komt als eerst over de finish als Mario of Luigi? Ga voor de winst!



koken



creatief



muziek



bewegen



expressie



natuur



techniek



uitstapje

Maandag 6 mei



Naar de film
Vandaag gaan we naar de bioscoop!



Pasta kunst
Pasta kun je niet alleen eten, je kunt er ook heel mooie kunstwerken van maken. Maak jij bloemen, vlindertjes of rupsen?

Dinsdag 7 mei



Ijscoupe van stoepkrijt
Een ijsje dat echt helemaal nooit meer bederft in mooie kleurtjes die je zelf mag kiezen. Maak jij 'm ook?



Fruitgondels uit Venetië
Een fruitsnack die lijkt op een boot? Deze gondels varen in Italië door de grachten van Venetië. Waarvan is jouw gondel gemaakt?



Oud-Romeins Hinkelen
Duizenden jaren geleden hinkelden Romeinse soldaten om hun kracht en snelheid te testen, wij doen het gewoon omdat het leuk is!



Tien tellen in Italië
Een spannende combinatie tussen tikken en verstoppertje! Hoe minder tellen er over blijven, hoe sneller je moet lopen.

Woensdag 8 mei



Pizza van papier
Even wachten... pizza! We gaan een pizza bakken. Nee, geen echte, maar eentje van vilt. Wat vind jij lekker op je pizza?



Spaghetti piramide
We gaan aan de slag in teams. Welk team lukt het om met spaghetti en marshmallows als enige materialen, een mega grote piramide te bouwen?



Pokéball pizza
We weten allemaal wel wat een pokéball is, maar wist je ook dat je die kunt eten? Natuurlijk niet alle pokéballs kun je eten maar degene die we gaan maken wel!



koken



creatief



muziek



bewegen



expressie



natuur



techniek



uitstapje

Donderdag 9 mei

Vandaag zijn wij gesloten. Het is vandaag Hemelvaartsdag

Vrijdag 10 mei



Natuurlijke Venetiaanse Maskers

Gebruik bladeren van buiten om je eigen toffe masker te maken. Knip je masker uit, plak de bladeren op en versieren maar! Steel de show tijdens een feest met jouw eigen masker van bladeren!



Schilderen als Michelangelo

Michelangelo schilderde in 4 jaar tijd het prachtige plafond van de Sixtijnse kapel in Rome. Wat een uitdaging om dit al liggend op je rug te moeten doen. Test maar eens uit hoe moeilijk dat is!



Homemade pizza

Zelf pizza maken is een fluitje van een cent, en eigenlijk ook veel leuker dan bestellen bij de pizzeria of kant-en-klaar kopen in de supermarkt. Je kunt nu helemaal zelf bepalen hoe je hem belegt.



koken



creatief



muziek



bewegen



expressie



natuur



techniek



uitstapje