

Op dinsdag 18 oktober brachten wij, Tessa (Komkids), Susan en Bianca (Kinderdam), een bezoek aan Kindergärten City Familienzentrum Urbanstraße 48k in Berlijn.

Met een warm welkom werden wij ontvangen door Nayer Paknia, verantwoordelijke van het Familiecentrum. Daarnaast is er ook een groot kinderdagverblijf gevestigd in dit pand. Hier verblijven 136 kinderen totaal. Het familiecentrum is een ontmoetingsplek voor ouders en kinderen in het hart van de wijk Kreuzberg. Hier worden koffie-uurtjes, verschillende workshops en opvoedingsondersteuning aangeboden.

Wij begonnen de vroege ochtend allemaal op een yogamatje. Samen met Nayer, twee moeders die het familiecentrum regelmatig bezoeken met daarbij wij drieën. Wat heeft jou uit je jeugd op latere leeftijd sterker gemaakt? Dit is de vraag die wij met elkaar bespraken en waaruit mooie en persoonlijke gesprekken ontstonden. Met als doel te verbinden en je ervaringen mee te nemen in het ouderschap en/of als pedagogisch professional.

Na de lunch kregen wij een rondleiding op de overige drie etages, waar een kinderdagverblijf met verschillende groepen voor kinderen met de leeftijd 3-6 jaar gevestigd zijn. Ook werd ons hier duidelijk dat er gekeken en geluisterd wordt naar de autonomie van het kind. Erg inspirerend om te zien!

Het familiecentrum was intussen omgebouwd tot een gezellige ruimte waar ouders en kinderen herfst werkjes konden maken en waar wafels werden gebakken en gegeten. Geweldig hoe zo'n ruimte meerdere doeleinden kan hebben, waarin verschillende culturen en leeftijden met veel plezier samen komen.

**Wij hebben genoten!**

