

Rotterdam – week 42: Markus.

Vanaf week 43 gaat Geert van Thull van kindercentrum De Kleine Machinist vier weken op een kinderdagverblijf in Berlijn werken, deze week startte Markus Koppe (hij blijft ook vier weken) al op de groep Matroos van De Kleine Machinist. Markus en Geert zijn de eersten in de ‘echte’ uitwisseling tussen Kindergärten City en KomKids.

Afgelopen april was Geert in het kader van een uitwisselingsprogramma op bezoek in Berlijn. Hij bezocht toen onder andere het kinderdagverblijf aan de Kochstrasse (Kreuzberg) in Berlijn, waar ook Markus werkt. Geert was meteen enthousiast over zijn groep met alleen vluchtelingenkinderen, sommigen nog maar net uit Syrië. Daar leek Angela’s motto ‘wir schaffen das’ concreet, praktisch.

In zijn eerste week hebben we Markus ingewerkt ... en ‘we’ betekent ook door de kinderen. Als Markus vraagt of de kinderen ‘kaeze of kiep’ op de cracker willen (terwijl hij het ze ook laat zien), wordt hij onverbiddeijk gecorrigeerd: het is KAAS. En ‘marmelade’ is gewoon JAM! Het is hartverwarmend en mooi om te zien hoe Markus en de Matrozen contact maken en verbinden. En het is dan ook geen probleem als Markus even geen goed Nederlands antwoord heeft op Yan’s vraag waarom hij zo raar/grappig praat.

Taal is één ding, maar de Matrozen moeten er ook op uit! Met de bakfietsen rijden we een ‘kennismakingsrondje’ op de Lloyd-/Mullerpier. De Matrozen stappen uit bij de ‘Tuin op de Pier’ en gaan spelen dat kan nog zeker tot en met 2018 vertellen één van de tuin-vrijwilligers ons, ook al zijn de bulldozers al bezig met de voorbereiding van de nieuwbouw aldaar. Op de terugweg moet Markus natuurlijk ook zelf op de bakfiets, aan het stuur. En: ‘er schafft es’.

