

Berlijn: Moraima en Soenita zijn op bezoek geweest bij Geert

Om 8.30 uur kwamen we op maandagochtend aan bij de Kita in Kochstrasse (Kreuzberg) in Berlijn. Bij dit bijzondere kinderdagverblijf is Geert op dit moment een aantal weken werkzaam. Moraima en ik, collega's van Geert op De Kleine Machinist, waren erg nieuwsgierig hoe het er aan toe gaat in een Berlijns kinderdagverblijf en waarom Geert zijn keuze op Berlijn heeft laten vallen? We zijn daarom zelf een kijkje gaan nemen.



We werden rondgeleid door Miriam, de leidinggevende van het kinderdagverblijf, door de gangen en lokalen. Zij vertelde hoe de groep voor vluchtelingen gestart is. Omdat alles zo nieuw is zijn ook de vrij jonge medewerkers nog op zoek naar de juiste plek.



Zij laat ons een lokaal zien, gemaakt van Pikler Hengstenber, dat is een speciale hout soort wat erg licht is, hier kunnen kinderen uitgebreid aan hun motoriek werken. Zo kunnen de kinderen kennismaken met de materialen maar ook hun eigen kennis opbouwen en zowel klimmen als klauteren kunnen zij hier doen.



Op de groepen zien we veel verschillende soorten hoeken een poppenhoek, rust hoek, keukenhoek en bouwhoek met alle bijbehorende materialen, kinderen kunnen op deze manier hun eigen rollenspel spelen.

Niet alle groepen hebben hetzelfde thema. Maar je ziet wel duidelijk dat er thema's zijn, in de gangen hangen bijvoorbeeld knutselwerken of ze liggen op een thema tafel.



Zo komen we aan bij de groep Türkis, de groep van Geert, hij stelt ons voor aan zijn collega's en aan de kinderen die ondertussen hun ontbijt aten. Om in de smaak te vallen bij de kinderen hadden wij keycords en ballonnen meegenomen, Geert noemde de naam van een kind en hij/zij kwam bij ons een keycord halen, we kregen een knuffel, een high five of alleen de woorden; "Danke schön."



Na het ontbijt werd er opgeruimd, de kinderen moeten hun eigen bord en beker, die van glas is, zelf op de kar zetten. Omdat er thuis geen aandacht aan tanden poetsen wordt besteedt, poetsen de kinderen hun tanden elke maaltijd. De kinderen zijn erg zelfstandig, als ze naar buiten gaan doen ze zelf hun jas en schoenen aan, ze gaan zelf naar de wc, zelf water uit een waterkan uitschenken en ruimen zelf op als ze iets hebben laten vallen.

Ze hebben een grote buiten speelplaats met veel, zand, hout en speel toestellen, aan de zijkant liggen de steppen en fietsen om mee te spelen.



De groep bestaat uit twee delen in het 1^e gedeelte kom je binnen, hier staan tafels en stoelen, op de muur zie je foto's van de kinderen en in welke seizoen zij jarig, als een kind jarig is mag hij/zij een kraal aan zijn/haar kralentouw rijgen, dit is erg motorisch, ook hangen er foto's van kinderen die corvee diensten hebben.



In het 2^e deel van de groep kun je met speelgoed spelen, denk hierbij aan treinen, lego, poppen etc. Na het spelen wordt het speelgoed netjes terug op zijn plaats gelegd. Het valt op dat het erg schoolgericht is, kinderen gaan pas naar school als zij 6 jaar zijn.



We zijn geïnspireerd door hun manier van doen en laten. Wij voelden de warmte van de kinderen.

Het is jammer dat wij ver van elkaar verwijderd zijn anders zou we veel vaker kunnen uitwisselen en bij elkaar op bezoek kunnen gaan.

Met dank aan Yde en Geert

