

Vrijdag 24 mei 2019

Vanmorgen vroeg gingen de dames van de Rosenthalerplatz al vroeg op, om aan te sluiten bij het ontbijt op de andere locatie om 7:30 uur. Van daaruit gingen we door naar Holsteiner Ufer 12. Een locatie met een wat lager kind aantal dan de locaties die we hiervoor al hebben bezocht, met 110 kinderen over 7 groepen verdeeld.

Op deze locatie viel ons meteen op, dat er een apart buitenspeelplein was voor de jongsten, iets wat bij de voorgaande dagverblijven door elkaar liep of werd afgescheiden door middel van een bank of iets dergelijks.



Ook wordt er iedere dag vers voor de kinderen gekookt op locatie en eten zij in groepen van ongeveer 12 kinderen tegelijk. Ze pakken allen zelf hun bord en bestek uit de kast en schenken wat te drinken in. Ook hebben ze als activiteit met de kinderen samen gekookt en hadden daarbij een stappenplan gemaakt.



Als de kinderen gaan slapen zijn er verschillende slaap rituelen. Zo doet de ene groep muziek aan en gaat er rustig bij zitten, waar de andere groep een soort van ritueel uitvoert met lavendel olie in een schelp, waarvan ieder kind 1 druppel in de handen krijgt. Er wordt gezongen en ze smeren hun handen ermee in en worden daar erg rustig van voor het slapengaan.

Eindevaluatie en bbq kleine Auguststrasse.

Iedereen was enorm te spreken over de enorm grote en groene speelpleinen die ze hier hebben en de warmte waarmee ze zijn ontvangen door de pedagogisch medewerkers op de locaties. Ook gaven we terug dat ze enorm veel respect hebben voor de autonomie voor de kinderen, ze mogen en kunnen zoveel zelf doen. De groepen op alle locaties zijn ingedeeld in verschillende thema's en de kinderen mogen vrij kiezen waar ze willen spelen, het zogeheten opendeurenbeleid.

Wel was heel duidelijk dat het hier slecht wordt geregeld bij ziekmeldingen, dat er dan pm-ers geheel alleen staan. Dat hebben we ook aangegeven dat dat echt niet kan. Ook het feit dat voordeuren gewoon door iedereen geopend kunnen worden, vinden wij geen veilig idee. Je weet immers nooit wie er binnen wandelen. De meubels zijn erg oud en versleten op veel dagverblijven, iets wat je in Nederland nooit ziet. Een reden hiervoor is dat wij kinderen binnen willen halen en de eerste indruk top moet zijn, hier zijn dagverblijven op het eten na gratis. Dus zitten zij toch wel vol en is er daardoor ook geen budget voor nieuwe spullen.

De bbq was enorm gezellig, even napraten over onze bevindingen en gewoon even bijkomen en lachen.

Wij zijn heel blij dat we deze mooie ervaringen hebben mogen opdoen.

Liefs Martine en Shirley