

Kennis maken en kennis delen!

Kinderopvangorganisaties KomKids, DAK kindercentra en Kindergärten City zijn in 2016 een samenwerking aangegaan. Alle drie de organisaties zijn gericht op het leren van elkaars kwaliteiten, en willen dit realiseren door een concrete uitwisseling.



In april 2017 kwamen er 10 locatiemanagers uit Berlijn op bezoek en een paar weken later waren er 10 pedagogisch medewerkers (vijf van DAK en vijf van KomKids) in Berlijn, en zij keken en werkten op de groepen van diezelfde locatiemanagers.

Begin maart waren er 10 'Erzieher(Innen)' (pedagogisch medewerkers) op bezoek in Den Haag en Schiedam. In de laatste week van april is er het Nederlandse 'tegenbezoek' met in de selectie van DAK Aimee, Claudia, Cyntha, Jolanda en Ursula en in de selectie van KomKids zijn opgenomen Anjélica, Denise, Franka, Jacqueline en Mirjam.

We houden je middels een dagelijks verslag graag op de hoogte van de belevenissen.

Zondag 22 april 2018

Eindelijk is het dan zover: we gaan naar Berlijn, met de trein! Na de zonnepanelen actie voor de KomKids medewerkers past het te kiezen voor een meer duurzame reisoptie. Bovendien doe je er maar een uur langer over, kost het minder en al helemaal geen zorgen over hand- en ruimbagage.

Alleen al bij de gedachte aan de reis sloeg de fantasie op hol: we zagen ons al pratend, kennis makend in onze eigen eerste klas treincoupés zitten, door het landschap snijdend richting Oost. Maar hoe anders bleek het toen we verspreid over de trein – van rijtuig 4 tot de 12^e wagon - kwamen te zitten.

De tien deelnemers aan de uitwisseling met Berlijn hebben in de aanloop een app-groep gemaakt. Op de dag van vertrek komen de eerste berichten al rond 06.30 binnen en dat blijkt een startschot voor een spervuur aan berichten. In de trein blijkt het een goede manier om (toch) contact te hebben. Zo blijkt er een extra deelnemer bij deze uitwisseling Puk!



Op het Centraal Station van Berlijn worden we opgewacht door Petra (Regiodirecteur van



Kindergärten City) en twee locatiemanagers Mirjam en Jörg. Het is een warm onthaal, zelfs met een hapje en een drankje op het perron. Met de tram rijden we naar onze appartementen vlakbij de Rosenthaler Platz, in Berlijn – Mitte.

Onze gastvrouwen en -heer nemen ons mee naar een restaurant en trakteren op typische Duitse gerechten ... zoals de Wiener Schnitzel.

Wat een heerlijke start in een zonnig Berlijn. Morgen aan het werk!